

Första bönekliniken på svenska på gång

Utbildning för förebedjare i Jakobstad

Johan Sandberg

Organisationen Healing Rooms uppstår i Jakobstad. Nu ser det ut som om den första bönekliniken på svenska kommer att uppstå i Jakobstad.

Den bedömningen gör kaplan Boris Salo i Jakobstads svenska församling efter att Healing Rooms hållit sin första utbildning på svenska i staden. Fyrtio förebedjare från olika församlingar deltog i den tvåspråkiga kursen. Inom kort ska kursdeltagarna samlas för att ta ställning till bönekliniken i Jakobstad. Salo såg det som sin roll att vara enbart kontaktperson till föreläsarna Markku och Susanne Laitinen och organisera kursen. Paret leder organisationen i Finland.

Healing Rooms

- Grundades av den pensionerade missionären John G Lake i Spokane, Washington runt 1915. Tanken var att lära vanliga kristna be för helande. Återupprättades av Cal Pierce 1999.

- Har över tusen kliniker i över 50 länder runt om i världen. De flesta finns i Indien.

- I Norden finns endast kliniker i Danmark och tjugotre kliniker i Finland. Cirka 350 personer är förebedjare i Finland. De kommer från olika samfund.

– Healing Rooms är en plats dit vem som helst kan komma för att få förbön, säger Markku Laitinen. Det är som en böneklirik som är öppen under vissa tider per vecka och dit det ska vara låg tröskel att komma. De olika kristna samfundet står gemensamt bakom kliniken.

– Vi ber för helande oavsett om det handlar om fysiska, andliga eller psykiska sår och sjukdomar. Vi har till och med bett för hundar, säger Susanne Laitinen.

Alla får förbön
Vem som helst får förbön på förbönkliniken. Men vem som helst får inte vara förebedjare. Först måste man gå utbildningen, alltså den kurs som hölls i Jakobstad. Nästa steg är att bli intervjuad av lokala teamledare och att man får en rekommendation av sin pastor.

– Utbildningen är nödvändig då vi kommer från olika församlingar och har olika bakgrund, säger Markku Laitinen. Idén är att skapa en gemensam ram och gemensamma spelregler inom vilka man verkar. Genom att förebedjare från flera församlingar är engagerade skapar det en trygghet.

– Utbildade förebedjare garanterar att de lever till kvalitetsnormerna. Vi står exempel inte för själavård, vi ger inga medicinska råd och vi tar inte ställning i dopfrågan och andra frågor som traditionellt delar församlingarna.

Markku och Susanne Laitinen berättar att de ständigt hör om bönesvar både i böneklirikerna och i andra kristna sammanhang. Healing Rooms förebedjare är inte bättre förebedjare än övriga kristna, säger de. Någon sådan utbildning finns inte inför Gud. Var och enska verka på den plats där Gud ställt honom/henne. Vi uppmanar

också böneklirikens förebedjare att delta i den egna församlingen förbönverksamhet.

Inga löften

Inom böneklirikerna ges inga löften om helande.

– Bönesvaren är på Guds ansvar. Vi gör vår del genom att be för de sjuka. Gud gör det han i sin vis-

het anser nödvändigt. Vi försöker inte förklara varför för bönesvaret uteblir eller dröjer. Vi har upptäckt att



Matti Marinen, Markku Laitinen och Susanne Laitinen är förebedjare inom Healing Rooms. De får ofta rapporter om att Gud svarar på böner.

helandet ofta är en process som man får be för upprepade gånger. Gud har sin egen tidtabell och därför ber vi gärna flera gången för samma människa. Ordet healing har de senaste decennierna förknippats med New Age-filosofi. Men det avskräcker ändå inte från att använda det i ett kristet sammanhang.

– Det verkliga helandet kommer från Jesus, säger Susanne Laitinen. Vi vill inte ha ordförut utan uterövra det namn som New Age tagit. Men det handlar också om att ha ett namn som syftar på att vi är en del av ett världsomfattande nätverk.

Gama anor

Healing Rooms uppstod redan i början av 1900-talet i USA. Paret Laitinen kom i kontakt med organisationen vid ett besök i en Vineyardförsamling i Kalifornien 2005.

– Min första reaktion var att vad då för Healing Rooms? Allt hittar nu amerikanerna på, säger Mark-

ku Laitinen. Men allt det goda som utgått från det övertygade mej snabbt. Att kristna från olika samfund samarbetar, förenar sina krafter för att be för sjuka och att folk kommer till tro. De som blir botade och saknar personligt tro börjar fundera på vem det egentligen var som botade mig. De börjar ställa frågor och finner Jesus.

De som kommer till tro i samband med förbönkliniken försöker man få inresserade av en Alphakurs. Healing Rooms och Alpha i Finland samarbetar.

Gud helar

Healing Rooms strävar efter att tre personer ska vara med i ett förbönsteam.

– Medlemmarna roterar i avsikt att teamen ska bestå av nya förebedjare varje gång. På så vis försöker vi undvika fixering vid förebedjarna, säger Susanne Laitinen.

Rekommendationen är att klinikerna inte fysiskt finns i samband med en församling. På varje ort söker man en neutral plats dit

det är låg tröskel att komma. Oftast betalar böneteamet eller församlingarna hyreskostnaderna. Verksamheten i övrigt bygger på frivilliga bidrag. Healing Rooms en och en halv dag utbildning kostar 45 euro inklusive materialet. Deltagarna betalar vanligtvis själva avgiften. Att få förbön kostar inget.

Ett komplement

Boris Salo upplever att Healing Rooms koncept är bra och tryggt.

– Före kursen träffade de olika församlingarnas pastorer i Jakobstad paret Laitinen, säger han. En av orsakerna till att vi bjöd in dem att hålla kursen var just tryggheten i att förebedjarna är både utbildade och rekommenderade av sina pastorer.

Salo ser Healing Rooms som ett komplement till församlingens övriga böneverksamhet. – Den här verksamheten är mera utåtriktad än församlingens egen. Den riktar sig mot folk som inte vanligtvis besöker kyrkan.

"Bönen hjälper människan"

Johan Sandberg

Det har gjorts flera avhandlingar om bönen som visar att den tenderar att hjälpa människan. Nils G Holm ser att bönen är till en stor hjälp i vardagen.



Nils G Holm.

– Redan vetenskapen om att någon ber för en har nåt fel på mig. Det kan leda till depression. Vad ska man säga till dem som upplever att Gud inte ser dem? – Det gäller att försöka få dem att förstå att vi lever i en vanlig värld där vår tro på Gud är ett stöd. Vi får överlåta allt i Guds händer och finna oss i att hans vilja sker. Det ber vi ju också i bönen Fader vår.

Nils G Holm ser inte att sjukdom eller död är Guds vilja. Det är något som hör till vårt liv och vi kommer aldrig ifrån de negativa sidorna av livet.

– Det är ingen automatism som ger allt vad människan ber om. Bara man tänker vidare på det så inser man ju att det är helt omöjligt. Ett banalt exempel är anhängarna av två

ishockeylag som på var sitt håll ber Gud ge deras lag seger. Alla blir inte bönhörda.

Privat bönespråk

Som ytterligare en bakgrund av bönen ser Holm risken för den personkult som kan uppstå runt förebedjarna.

– Det händer lätt att folket dras till en förebedjare som får många bönesvar. Förebedjare i den situationen har en väldig börd. Vi ska ju inte avguda människor. En del människor använder ett bönespråk, ett sorts tungotal, när de ber. Holm ser bönespråket mest som något positivt. Det är kanske omgivningen som reagerar mera negativ på tungotalen.

– Paulus skrev ju också att man inte ska använda sig av bönespråket offentligt, säger Holm.

Det ska man använda i sin egen bönevärd.

Ur ett historiskt perspektiv ser Holm inga andra tendenser i böneaktiviteten än att den tilltar under svårigheter och under krig.

– När det sker större olyckor fylls kyrkorna, säger han. Då förväntar man att det hålls andakt och bön där.

"Ingen har tackat nej till förbön"

Johan Sandberg

Ingen av de människor som sjukhusetolog Anne Peltomaa i Karleby mött i sitt arbetet har hittills tackat nej till förbön.



Anne Peltomaa.

– Jag går varsamt fram, säger hon. Men efter att vi samtalat har alla hittills velat ha förbön. Även de som inte är troende upplever det som positivt att jag ber för dem.

– Anne Peltomaa upplever ibland att hon blir tillfrågad att be för patienterna på sjukhuset eftersom hon är präst. – De tror att jag har en extra direktlinje till Gud som inte de har. De upplever att inget har hänt när de själva bett. Då får jag upplysa dem om att Gud redan har bett deras bönesuckrar och så ber vi tillsammans. Ju fler som ber för en sak desto bättre är det ju.

– Anne Peltomaa påpe-

sjuka som fått profetiska tilltal om att Gud mirakulöst ska hela dem. – Det är svåra situationer. Människor i nöd tar till alla knep för att bli hjälpta. Då finns risken att de blir utnyttjade av andra.

– Det är ledsamt om sjuka fått en profeta om att de blir friska inom en viss tid, säger hon. Vad händer om de inte blir friska inom utsatt tid. De kan till och med ha lämnat bort sin medicin. Då går de till den som profeterat och får kanske höra att deras tro inte varit stark nog. Då den sjuka skuldbeläggs har det gått fel.

Peltomaa önskar inget högre är att de sjuka som hon ber för och ber tillsammans med blir friska.

– Men även om jag önskar det ber vi ju också att Gud vilja sika oss.

För prästen gäller det att ha förtroende på jorden och hoppet i att allt ligger i Guds händer.

Jordbunden trygghet

Peltomaa möter ibland stora förväntningar från sjuka att de ska tillfriskna. Hon möter också



Matti Marinen, Markku Laitinen och Susanne Laitinen är förebedjare inom Healing Rooms. De får ofta rapporter om att Gud svarar på böner.